

# IJSKOUD DE GAAFSTE

**HET ECHTE LAPLAND TOT IN JE TENEN**

100%  
WINTERLAND  
AANBIEDING

Sneeuw, sneeuw en doe daar nog een pak sneeuw bovenop, bizar lage temperaturen, zelfgestookte vuurtjes, sauna's en je komt aardig in de buurt. Bomenrijen, husky's, diepbevoren meren en dat licht! Soms zijn er van die plekken waar je ooit een keer in je leven naar toe moet, zoals Lapland.

Voor iedereen die een beetje dol is op sneeuw en de natuur en zich altijd al afvraagt hoe dat witte winterleven uit de film er in het echt uitziet, is er eigenlijk maar een antwoord: ga naar Lapland. Maar ook in de categorie 'dat moet je een keer in je leven hebben meegemaakt' scoort dit land hoog. Je stapt er binnen in een wereld zoals je die nog nooit eerder zag. Dikke pakken sneeuw liggen op de ontelbaar veel dennenbomen, de meren en de bergen. En dan is er nog de kou. Min vijftien graden is hier normaal. Gek genoeg: de kou is prima te *handelen*.

Want de Lappen weten wat van warme kleding (een thermo'tje doet wonderen) en ook de nergens ontbrekende haardvuurtjes en sauna's maken een hoop goed. Omdat je boven de poolcirkel bent, is er minder daglicht en maak je kennis met een nieuw soort licht als het langzaam donker wordt. En met een beetje mazzel stuit je van geluk als je het noorderlicht te zien krijgt. Je logeert er in een authentieke lodge of Lapse hut met een houtkachel en sauna. Maar vergeet ook niet al die gave dingen die je vooral wél buiten in de kou en alleen

daar heel goed kunt doen: sleeën met rendieren en husky's, ijsvissen, sneeuwscooteren, een kampvuurtje maken aan het meer en dan zelf worstjes roosteren, naar buiten rennen voor wat afkoeling na een bezoekje aan een echte Finse sauna, skiën of een sneeuwschoentocht. En als je dan toch in de buurt bent, ga je ook nog even langs bij Santa Claus. De goeie man woont immers met al zijn rendieren precies op de poolcirkel. Zonder overdrijven: een ervaring in dit winterland is bijna magisch. En dan wil je ook écht alles meemaken. >

**HAAL-  
ALLES-UIT-  
LAPLAND-  
AANBIEDING**

**100% WINTERLANDAANBIEDING**

In een week tijd maak je een duik in het Lapse leven. De reis is zo opgebouwd dat je echt alles meemaakt wat er mee te maken is. De prijs is er ook naar, maar dan weet je wel een ding zeker: iets missen doe je niet. En waar je slaapt? Dat hangt af van met hoeveel personen je reist.

- 2-4 personen slapen in een eigen cottage in Asteli met sauna en open haard. De prijs is vanaf € 1525 p.p. bij vier personen.
- Groepen groter dan 6 en maximaal 16 personen verblijven in de lodge Ukonhattu. De prijs is vanaf € 1485 p.p. (bij 16 personen).
- Wat ook kan als je alleen reist: boeken voor de alleenreizendenweek (vertrek op zondag 18 maart 2012). Je logeert dan met andere solo-reizigers in de lodge Ukonhattu. De prijs is vanaf € 1775 p.p.

**OOK BIJ DE PRIJS INBEGREPEN**

- Retourvlucht Amsterdam – Rovaniemi • transfers • volpension
- 2-daagse liftpas • ski's gratis mee aan boord van het vliegtuig
  - boekingskosten, SGR-bijdrage, toeslagen en belastingen.

**EN OOK**

- Huskysafari (ca. 20 km) • snowscootersafari (ca. 60 km) • ijsvissen • traditioneel Laps diner bij Tsokka op de Kultakeroberg • sneeuwschoenwandeltocht door Pyhä-Luosto National Park • bezoek aan rendierenfarm • kennismakingsles crosscountry skiën (langlaufen) • bezoek aan sauna met ijswak • kampvuuravond bij het meer met goed zicht op het noorderlicht • noorderlicht-alert • bezoek aan Santa Village op de poolcirkel • ski-, snowboard- of telemark-les • per persoon een Fjällräven-muts cadeau t.w.v. € 29,95.

**NIET INBEGREPEN**

- Reis- en annuleringsverzekering • evt. materiaalhuur voor je ski's of snowboard • evt. lunch op piste en drankjes.

**JA, IK WIL**

Ga dan naar [scandinavianwintersports.nl/viva](http://scandinavianwintersports.nl/viva) of bel 075-6159759. Je kunt deze reis maken van 23 december 2011 t/m 26 maart 2012.

**HÉ, WAAR ZIJN DIE TOERISTEN?**

Je maakt de reis met Scandinavian Wintersports, een organisatie gespecialiseerd in wintervakanties naar het Lapland dat nog niet door de massa is ontdekt. Door hun jarenlange ervaring kennen ze de mooiste plekjes. Scandinavian Wintersports verzorgt bijzondere activiteiten als: sneeuwscootertochten, hondensledetochten, sneeuwschoenwandelingen, ski-/snowboard-/telemark- en langlauflessen, ijsvissen, Lapse kookavond, paardrijtochten, ijsklimmen, bezoek aan rendierfarm, sauna met ijswak en iglo bouwen. Ze werken met gediplomeerde Nederlandssprekende wintersportleraren.



**TIJD VOOR VOORPRET**

1. Hoe idyllisch: onderweg lunchen in een typisch Lapse tent waar je worstjes boven het vuur roostert en rendiervellen je warm houden. Op het terrein van de Ukonhattu-lodge staat ook zo'n Kota-tent.
2. Je kent ze van Santa Claus, dit is je kans voor je eigen Rudolf-tocht. Zelf sturen magen dat betekent zitten in de slee, het dier zijn werk laten doen en zorgen dat het touw niet tussen zijn poten komt. Wees niet bang om te verdwalen: alle dieren kennen de route. Denk je dat kan harder? Dat klopt. Rendiervellen kunnen 60 kilometer per uur.
3. Wie het noorderlicht ziet, voelt zich de gelukkigste persoon op aarde. Dan kleurt de lucht magisch groen, geel, paars of... In de Ukonhattu-lodge is een noorderlicht-alert, dus grote kans dat je het gaat zien!
4. Direct naast het skigebied ligt het Pyhä-Luosto National Park. Het hoogtepunt is een tocht door de Isokuru Canyon. Met sneeuwschoenen aan loop je door een landschap waar de wauw-factor hoog is. Het handige van de sneeuwschoenen: je zakt niet weg in de sneeuw. Aan het einde van de Canyon is een bevroren waterval. En misschien kom je onderweg nog een rendier tegen, want Lapland telt meer rendieren dan inwoners.
5. Een heel bijzondere ervaring: de honden blaffen en blaffen, maar als ze mogen rennen, dan wordt het stil. Husky's zijn namelijk dol op rennen. En daar ga je: zittend in de slee of achter het stuur over bevroren meren, bospaden en nog meer natuurgeweld. De vaart komt er lekker in en het enige wat je hoort, zijn de poten van de dieren in de sneeuw.
6. Lapland heeft veel meren, soms heb je niet eens door dat je er op een tje staat omdat ze zo dik besneeuwd zijn. Het leuke is: ook het meer leent zich voor activiteiten zoals ijsvissen (gaatje boren met een ijsboor), iglo bouwen, sneeuwscooteren en snowkitten. En ook al klinkt dit heel koud, lekker is het wel: in en uit het wak na een bezoek aan de sauna.
7. Het skigebied Pyhäntunturi (vertaald: Heilige berg) ligt op 540 meter hoogte. Je kunt er veertien afdalingen maken en er zijn acht liften. De berg Kultakero, oftewel de gouden heuvel, zorgt op een heldere dag voor afleiding. Want waar je ook kijkt, je ziet bomen, bomen en nog eens bomen met dikke lagen sneeuw, en je ziet beneden het dal. Ook het noorderlicht is vanaf dit punt goed te zien. In het restaurant op de berg kun je lunchen.
8. De lodge Ukonhattu is een originele houthakkershut, maar wel eentje die met z'n tijd is meegegaan. Na het ontbijt brengen de eigenaren Rene en Gerda je naar de verschillende activiteiten of je start in de achtertuin. Weer thuis duik je de sauna in of de houtgestookte hottub. De lodge heeft twee sauna's, waarvan er eentje, net als de hottub, aan de rand van het meer staat.

Als het noorderlicht zich laat zien, ben je de gelukkigste persoon op aarde