



# Tien jaar thuis in Fins Lapland

Bij Scandinavian Wintersports staat het gevoel voorop

TEKST & FOTGRAFIE FRED GEERS

René wijst op de plek in Finland, waar zij al tien jaar lang hun gasten ontvangen

**Het begon met een voorzichtige oriëntatie in het noorden, maar binnen de kortste keren was het helder: dit moet de plek zijn. René en Gerda van Scandinavian Wintersports vonden in Fins Lapland precies wat wij hier missen: stilte, ruimte en bijzondere avonturen. En van de winter kwam de zomer. Een boeiend voorbeeld van ontwikkelingen in de toeristische wereld van het noorden.**

Toen René Köhler hartje winter tien jaar geleden voor het eerst in Finland kwam, was hij meteen verkocht. Tijdens de reis in de bus van de luchthaven van Rovaniemi naar de eindbestemming Pyhä in Fins Lapland raakte hij gefascineerd door het landschap. “Die enorme ruimte en die bomen in allerlei vormen; ik dacht ‘wauw, dit is het’”, aldus een nog steeds even enthousiaste Köhler. Samen met zijn vrouw zette hij een reisonderneming op, die vooral gericht is op een actieve beleving van de zomer en winter in Fins Lapland.

## Pionierswerk

Dat het genomen initiatief werkte, blijkt wel uit de opkomst afgelopen mei bij de viering van het tienjarig bestaan in Snowworld in Zoetermeer. Want niet alleen de organisatoren van de reizen blijken vol enthousiasme te zitten, maar ook de reizigers die meegeweest zijn en - niet onbelangrijk - de Finnen uit de omgeving. Ze waren massaal aanwezig: de burgemeester, de eigenaar van de skiberg met de beste condities in Finland, de rendierhouders, de eigenaars van de hondenfarm en vele anderen. Hun dank was groot op de feestavond, want Scandina-

vian Wintersports heeft de omgeving van Pyhä en Luosto in tien jaar tijd ook duidelijk op de kaart gezet. Dat het een levendige samenwerking is tussen Nederland en Fins Lapland onderstreepte ook de aanwezige ambassadrice van Finland in Nederland, Liisa Talonpoika: “Er is veel gebeurd in tien jaar en daar hebben velen al plezier en nut van ondervonden.”

## Bijzondere locatie

Dat we te maken hebben met een bijzondere locatie is duidelijk te merken aan de reacties van enkele kinderen, die hier geweest zijn. “Wat je hier allemaal met sneeuw kan doen, is prachtig. En lekker rijden op de kindersneeuwscooter was te gek. Maar het mooiste is nog hoe al die bomen eruit zien”, aldus twee kinderen, die op de avond vrolijk rondlopen op zoek naar antwoorden tijdens de grote Laplandquiz. René





Met goede voorbereiding en kinderboeken in Samische sferen



Alle leeftijden bij het feestelijke tienjarig bestaan van Scandinavian Wintersports



Dankbare reacties van de Finse partners



René en Gerda in hun kantoor in Zaandam

vult aan: “We hebben eigen reisbegeleiders, die goed getraind zijn, de omgeving kennen en volop activiteiten met de bezoekers ondernemen. Je kunt het zo gek niet bedenken. Maar ook simpele dingen slaan aan, zoals kinderen die hun eigen naam aan een limonadedrankje van boven het houtvuur mogen geven. Bij ons staat voorop, dat iedereen het vooral naar zijn zin heeft. Daarom werken we ook met niet te grote groepen, dat geeft maximale aandacht voor iedereen. Zo’n veertien mensen, dat is een mooie groepsgrootte. We hebben alles zelf in de hand en werken intensief samen met de Finnen. Dat gaat perfect en is duurzaam.” Deze aanpak past goed bij de achtergrond van René, die jarenlang sneeuwsportinstructeur geweest is in de Alpen, Australië en bij een indoorsneeuwbaan in Nederland.

## Zorgeloos op pad

Het grote voordeel voor de deelnemer van de reizen is dat je nergens aan hoeft te denken. Natuurlijk moet je wel voorbereid zijn en de juiste kleding hebben, maar voor de rest is alles ter plekke goed geregeld. Er is keuze uit een groot aantal activiteiten. Dat geldt zowel voor de zomer als voor de winter. Met een eigen lodge ter plekke - de Ukonhattu - is Scandinavian Wintersports helemaal thuis in dit stukje Lapland. Deze compleet gerenoveerde authentieke houthakkershut uit begin vorige eeuw is geschikt voor groepen tussen de zes en zestien personen. En reken maar dat het Finse gevoel overkomt met de houtgestookte hot tub, de Laavu, en de grote sauna aan het meer. Vuurtje stoken ‘s winters en zo het ijskoude water in - het wak is al gehakt. Omdat de beleving en het gevoel vooropstaan kun je hier dingen

doen, die je elders niet tegenkomt. Een Lapse kookavond bijvoorbeeld. Maar wie liever gaat langlaufen of skiën, kan ook goed terecht. Dat is het leuke. Veel gezinnen splitsen zich dan ook op in activiteiten en iedereen keert in de middag weer terug naar de basis. En dan in de avond allemaal weer achter de laptop of tablet? Nee, de Ukonhattu is een WiFi-luwe zone, waar iedereen rond de grote open haard zit en ‘ouderwets’ spelletjes met elkaar doet. Eén ding is zeker: Fins Lapland leer je zo aan alle kanten voelen. En da’s een indruk, die je nooit meer vergeet.

Meer informatie:

[www.visitlapland.nl](http://www.visitlapland.nl)

[www.scandinavianwintersports.nl](http://www.scandinavianwintersports.nl) 