

▶ De expert

René Köhler van Scandinavian Wintersports woont bijna zes maanden per jaar in Fins Lapland. Hij vertelt je waarom je er naartoe moet – en waarom ook IJsland en Groenland op je winterse wensenlijst horen.

Tekst **Sofie Vermooten**



Oké, we zijn geland in Lapland. Wat gaan we doen?

“Naast skiën en snowboarden kun je een huskysledetocht maken, paardrijden door de sneeuw of met sneeuwscooters op pad. Of je gaat ijsvissen of ijskanten.”

Waar ligt Lapland precies?

“Van oudsher wordt het gebied waar rendieren leven Lapland genoemd. Het is ongeveer elf keer zo groot als Nederland en ligt verspreid over het noorden van Noorwegen, Zweden, Finland en Kola, in Noordwest-Rusland.”

Waarom moeten we erheen?

“Vanwege de sneeuwstormen, het rijden over ijs, gigantische sneeuwschouwers, maar ook voor de diepe stilte en natuurverschijnselen zoals het Noorderlicht. Lapland is ook het thuis van wilde dieren zoals elanden en beren – die in de winter overigens slapen. En dan is er nog het uitgestrekte sneeuwdek. Deze combinatie vind je nergens anders in Europa.”

Lapland is een behoorlijk populaire winterbestemming geworden. Hoe komt dat?

“Mensen zoeken een spannend alternatief voor traditionele sneeuwvakanties. De slechtere sneeuwomstandigheden in de Alpen hebben daar ook aan bijgedragen. De winter in Lapland duurt zes maanden, de temperatuur kan zakken tot 30°C onder nul en je kunt er tot mei geweldig skiën. En: met een directe vlucht naar Rovaniemi – de hoofdstad van Fins Lapland – zit je binnen drie uur op de poolcirkel.”

Wat mag niet op ontbreken op de to-dolijst aldaar?

“Ijsklimmen op een bevroren waterval. Je

‘Het winterse landschap van IJsland is het toneel voor veel Hollywoodfilms’

hebt het gevoel uit te glijden, maar je zit veilig vast. Ook populair: overnachten in een sneeuwiglo. Bijvoorbeeld aan de rand van het Pyhäjärvi-meer met, als je geluk hebt, uitzicht op het Noorderlicht.”

Je organiseert ook reizen naar IJsland, hoe extreem is dat?

“Je kunt het hooggebergte in, of de Eyjafjallajökull vulkaan op, die in 2010 nog uitbarstte. Met een stevige 4x4 kom je op plaatsen waar je normaal gesproken nooit zou kunnen komen. Het winterse landschap is het toneel voor vele Hollywoodfilms, je scheurt er dus echt door filmdecors. In de winter kan het gevaarlijk zijn als je niet goed bent voorbereid. Het weer verandert soms met de minuut. Een vulkaan zou kunnen uitbarsten, en je kunt met de auto wegzakken in de sneeuw. En sta je vast, dan is hulp niet direct ter plaatse.”

Wat staat er op je eigen verlanglijst?

“Binnenkort vertrek ik naar Groenland. Net als Lapland en IJsland een arctische regio met extreme omstandigheden, maar nog onontdekt. Eens kijken wat daar de mogelijkheden zijn.”

scandinavianwintersports.nl <