



# Slapen in een vrieskist

Bijzonder overnachten in iglo's en andere sneeuwaccommodaties

TEKST & FOTOGRAFIE SCANDINAVIAN WINTERSPORTS

En klaar voor de nacht!

**Het spreekt enorm tot de verbeelding en staat bij velen hoog op de *bucketlist*: Een overnachting in een iglo of ijskasteel. Slapen in een ruimte, die volledig is opgetrokken uit sneeuw en ijs bij een constante temperatuur van min vijf graden Celsius. Het is heerlijk warm in de speciaal hiervoor geschikte slaapzak, maar de Arctische omstandigheden buiten de slaapzak zijn weinig uitnodigend. Gelukkig is er buiten genoeg te beleven, zodat het de moeite waard is om dit warme plekje weer te verlaten.**

Van origine is de iglo geen verblijfsplek die thuishoort in het meest noordelijke deel van Scandinavië. Deze sneeuwverblijven zijn kenmerkend voor de Inuit in de Arctische regionen van Groenland en Noord-Canada. Iglo betekent 'huis' in het Inuktitut, de taal van de Inuit. Het sneeuwdek in Lapland is anders van structuur, met droge en losse sneeuw. Daarnaast is het sneeuwdek ook meer beschermt door de vele bomen, waardoor de wind niet in staat is deze stevig aan te drukken. Hierdoor is het zagen van grote sneeuwblokken uit het sneeuwdek moeilijker dan op de kale besneeuwde vlaktes van Groenland.

## Populair

De iglo's en andere sneeuwaccommodaties zijn zeer populaire overnachtingsplekken in Scandinavië voor de mensen die een bijzondere ervaring weten te waarderen. Om deze reden worden er in Lapland volop sneeuwaccommodaties in allerlei soorten en maten gebouwd. Bekend zijn de groter opgezette sprookjesachtige ijshotels en ijskastelen, maar ook de *back-to-basic* iglo's maken een opmars. Daar is nog een variant in de vorm van glazen iglo's bijgekomen. De beleving hierbij is anders dan bij een iglo van sneeuw en ijs. Comfort, luxe en het Noorderlicht zijn hierbij

de belangrijkste factoren. Hoewel sneeuw op het eerste gezicht misschien geen goede keuze lijkt om een onderkomen te bouwen (te zacht of te koud), heeft het toch grote voordelen. Sneeuw is ruim voorhanden. Bovendien kunnen de nadelen worden opgevangen. Door de blokken spiraalsgewijs te stapelen, ontstaat een zeer stevig bouwsel. Bovendien is sneeuw een slechte warmtegeleider, zodat warmte goed kan worden vastgehouden. Hierdoor is de temperatuur in een iglo minder koud dan op het eerste gezicht lijkt.

## Isolerende werking

Maar hoe wordt een sneeuwaccommodatie gebouwd als het sneeuwdek niet zo compact is en er geen sneeuwblokken gezaagd kunnen worden? Het principe is eenvoudig, maar heeft vooral tijd en enkele hulpmaterialen. De koepelvorm van de iglo wordt verkregen door een stevige halve ballon te vullen met lucht. Over de ballon wordt een berg sneeuw

geschept en deze sneeuwlaag zal enkele dagen moeten zetten. Hierbij wordt voor de stevigheid geen water gebruikt, want ijs heeft geen isolerende werking. De ijskristallen zullen uit zichzelf moeten hechten, waarbij de armpjes van de vele sneeuwkrystallen in elkaar verweven worden. Dit wordt bijvoorbeeld bewerkstelligd door het aanstampen van sneeuw, door wind- en temperatuurverschillen en vooral door geduld. Nadat de kristallen goed gehecht zijn, ontstaat er een hele stevige sneeuwlaag. Er wordt een ingang gemaakt en via deze kan men de ballon aan de binnenkant laten leeglopen en verwijderen. Natuurlijk is het dan leuk om de binnenkant te versieren met sfeervolle verlichting en sneeuwsculpturen.

## Kamperen bij de boer

Voor de liefhebbers van kleinschaligheid is er sinds dit jaar de mogelijkheid om via Scandinavian Wintersports in Pyhä (Fins Lapland) in een iglo te overnachten bij de *locals*. Het jonge stel Antti en Anu bouwt in de winter enkele iglo's bij hun manege, zoals in het vorige artikel *Meet The Locals* al is gememoreerd. Verwacht hier geen toeristische attractie, maar eerder het kamperen-bij-de-boer-gevoel, een zeer bijzondere, maar ook persoonlijke ervaring op een prachtig landelijk plekje. En natuurlijk hoef je geen glasiqlo te hebben om ook hier het Noorderlicht te kunnen spotten, al moet je daar dan wel even die warme slaapzak voor uit!

Meer info: [www.scandinavianwintersports.nl](http://www.scandinavianwintersports.nl)

Het bouwen van een iglo is inspannend, maar wel zo leuk



Het is heerlijk warm in de speciaal hiervoor geschikte slaapzak



Waarom niet gezellig met z'n tweeën in een dubbel bed?



Een iglo onder het Noorderlicht in Pyhä, Fins Lapland