

A man wearing a black puffer jacket, blue jeans, brown boots, and a grey beanie stands in a snowy landscape. He is smiling and has his right hand on the back of a large, white snow sculpture of a bear. The bear is standing on its hind legs, holding a smaller snow sculpture of a bear in its front paws. In the background, there is a wooden building with a sign that partially reads "osto" and "and Ho". The sky is clear and blue.

Meet the locals

Verrassende ontmoetingen met
inwoners van Pyhä-Luosto



Fins Lapland staat bekend om zijn ongekennde wintersportmogelijkheden. Rijden met de sneeuwscooter, hondenslede of rendierslede door een winterwonderland heeft een magische klank. Maar naast het landschap en de vele activiteiten zijn het ook de mensen, die dit gebied van Finland zo bijzonder maken. *Nordic* reisde af naar de regio Pyhä-Luosto en sprak daar met verschillende bijzondere karakters. *Meet the locals.*

TEKST & FOTOGRAFIE JAAP VAN SPLUNTER

Pekka Kuusisto *Hotelmanager*

Pekka Kuusisto is een imposante verschijning. Zo op het eerste gezicht zou je hem plaatsen als een bouwvakker of mijnwerker, zeker gezien de grote 'kolenschoppen' waarmee hij een stevige handdruk geeft. Niets is echter minder waar, want Pekka werkt in het Lapland Hotel Luostotunturi, praat zachtjes en bedachtzaam en een glimlach is niet van zijn gezicht te branden. Deze zachtmoedige man uit West-Finland kwam acht jaar geleden naar Luosto en is er niet meer vertrokken. Waarom zou hij ook? Luosto ligt midden in de natuur, alles is relatief dichtbij en de vier seizoenen maken het altijd wel aantrekkelijk om hier te bivakkeren. En bovenal, het gevoel dat hij heeft bij deze regio bevalt hem enorm. Het is weliswaar kleinschalig, maar er gebeurt altijd wel wat.



Timo Seppälä *Manager amethystmijn*

Verwacht je Pekka eerder bij een mijn, dat geldt niet voor Timo Seppälä. En toch is Timo als *managing director* de grote man achter de amethystmijn op de heuvel Lappivaara, net buiten het nationale park Pyhä-Luosto. Op dit moment is Arctic Amethyst Europa's enige operationele amethystmijn, waar jaarlijks zo'n duizend tot tweeduizend kilo van de edelsteen wordt gewonnen en waarvan onder andere sieraden worden gemaakt. Twintig jaar geleden arriveerde Timo vanuit het zuiden van Finland in Luosto en is er nooit meer weggevoerd. In 1993 investeerde een vriend van hem in de mijn en van boekhouder heeft hij zich opgewerkt tot 'baas'. Uiteraard vertelt Timo honderduit over de mijn, maar hij heeft ook een andere kant. Getooid met een westernhoed belanden we al snel in een filosofische discussie over de betekenis van het leven. Maar ook duurzaamheid en respect voor de natuur en mensen staan hoog in zijn vaandel. En zo blijkt de man van de mijn een voorvechter voor bescherming van het milieu.



Päivi Sukavaara Medewerkster safarihuis



Bij het binnenstappen van het kantoor van een van de touroperators in Luosto zal zelfs de meest humeurige wintersporter ontdooien bij het zien van de altijd vrolijke Päivi Sukavaara. Samen met haar dochter Jenna ontvangt ze de gasten die een excursie bij hen hebben geboekt en dat doet ze bij voor-

keur met een glimlach van oor tot oor. Deze Finse schone is geboren en getogen in Sodankylä, dat op zo'n vijftig kilometer van Luosto ligt. Als kind namen haar ouders haar al regelmatig mee naar Pyhä-Luosto, want daar was indertijd nog bijna niets. Vanuit de 'grote' stad Sodankylä was het altijd heerlijk om te kunnen ontsnappen naar het grote niets van Luosto, waar toentertijd nog geen dertig mensen woonden. Met tweehonderd inwoners in de winter is Luosto nog steeds een kleine plaats en ligt de natuur er letterlijk om de hoek. Toen haar werd gevraagd om in Luosto te komen werken, hoefde Päivi geen seconde na te denken en sinds die tijd legt ze de vijftig kilometer heen en later weer terug al fluitend af, zowel 's zomers als 's winters.

Antti Keskitalo Gids en bouwer van iglo's

Een gesprek met Antti Keskitalo leert snel dat niet alles rozengeur en manschijn is in het toerisme van Fins Lapland. Zeker voor de kleinere ondernemers is het vaak pezen om de eindjes aan elkaar knopen. Maar Antti zit zeker niet bij de pakken neer en zoekt met een spreiding aan activiteiten een gezonde financiële toekomst voor hemzelf, zijn vrouw Anu en zoon Luka. De uit Rovaniemi afkomstige Antti betrok een paar jaar geleden een paardenmanege en -stal, waarbij 'logeren bij de boer' tot de mogelijkheden behoort. *Meet the locals* in pure vorm dus. Als we Antti treffen in de winter laat hij trots zijn iglo's zien, waarin sinds kort ook overnacht kan worden. Naast het aanbieden van overnachtingsmogelijkheden is Antti ook actief als gids. Of je nu wilt wandelen, skiën, mountainbiken of kanoën, alles kan onder begeleiding van een echte *local*.



Pete Puurula Gids

Hij ziet er stoer uit met zijn grote mes vastgesespt aan zijn riem. De uit Midden-Finland afkomstige Pete Puurula maakt meteen duidelijk, dat zijn mes niet stoer, maar een echte noodzakelijkheid is. Elke Fin heeft een mes bij zich als hij de natuur ingaat, zo maakt hij duidelijk. Niettemin is het even schrikken als je dit Crocodile Dundee-achtig grote mes voor het eerst ziet. Maar Pete weet waarover hij het heeft. Hij woont al elf jaar in Luosto en werkt nu bijna drie jaar als gids. In die hoedanigheid trekt hij zo'n zeven maanden per jaar met groepjes mensen door de wildernis van Fins Lapland. En hij kan er geen genoeg van krijgen. Zo roemt hij de vier seizoenen, de pure wildernis en het ontbreken van verontreiniging. Zoals elke Fin is jagen zijn grote hobby, waarbij hij niet kan nalaten om te benadrukken dat hij honderdduizend hectare wildernis tot zijn beschikking heeft om te jagen. Maar ook ijsvissen beschouwt hij tot zijn specialiteiten, waarmee hij al verschillende kampioenschappen in de wacht heeft gesleept.



Anssi Kiiskinen Rendierhouder

Samen met zijn oom Ari bestiert Anssi Kiiskinen in het gehucht Pyhäntunturi de rendierboerderij Kopara, wat nog steeds op de traditionele manier gebeurt. Een bezoek aan Kopara is dan ook een onderdompeling in de natuur en cultuur van Lapland. De wetenschap dat hier al meer dan vijfhonderd jaar rendieren worden gehouden, maakt duidelijk dat dit met recht een *way of life* genoemd mag worden. Rendieren zijn voor de Lappen wat het rundvee was voor de volken in het zuiden. Zij leveren alles wat de mens nodig heeft. Ook als rendierherder is het moeilijk om alleen van de boerderij rond te komen, dus spreiding van activiteiten is ook voor Anssi een noodzakelijkheid. Als geen ander beseft hij dat hij met zijn boerderij folkloristisch goud in handen heeft. Kopara is daarom ook niet zomaar een boerderij, maar een echte toeristische attractie, waarbij een safari met een rendierslede het absolute hoogtepunt is.





Anu Summanen *Pyhä-Luosto verkeersbureau*

Hoewel Anu Summanen in Sodankylä is geboren en daar nog steeds woont, is ze toch als een echte *local* te kenschetsen. Ze werkt al sinds 1992 in Pyhä-Luosto. Begonnen als ski-instructrice is ze inmiddels verantwoordelijk voor de promotie van de regio Pyhä-Luosto. Ze roemt nog steeds het kleinschalige

karakter van deze regio, waar iedereen elkaar wel kent. Ondanks dat dit een kleine en hechte gemeenschap is, biedt deze toch alle voorzieningen en gemakken die een verblijf in alle jaargetijden aantrekkelijk maakt. In voorjaar, zomer, herfst of winter: de natuur en de excursiemogelijkheden zijn ongekend. Toch is het niet verrassend dat Anu een grote voorliefde heeft voor snowboarden en daarbij uitstekend terecht kan op de skipistes van Pyhä en Luosto. Zeker die van Pyhä is een lekker uitdagende skipiste.



Scandinavian Wintersports *Nederlandse reisorganisatie & Finse reisuitvoerder*

Als Nederlandse touroperator valt Scandinavian Wintersports/Summersports vooral op bij diegene die net iets anders zoekt in Lapland dan het reguliere reisaanbod. Hoe dat komt? Vooral vanwege het feit dat beide eigenaren Gerda Swartsenburg en René Köhler niet enkel woonachtig zijn in Nederland, maar ook op locatie in Lapland. Ongeveer de helft van het jaar wonen, werken en leven in beide landen maakt dat zij beiden in de categorie 'semigrant' vallen, ofwel half local. Vanwege dit lokale gevoel is er bij de reisorganisatie enorm veel kennis over de bestemming, mogelijkheden, afstanden, koude en kleding. Daarnaast worden er samen met bevriende lokale aanbieders veel initiatieven ontwikkeld, die veelal nergens anders worden aangeboden en naadloos aansluiten bij de wensen van de reizigers. Maar niet enkel Gerda en René zijn veelvuldig in Lapland te vinden. Alle medewerkers op kantoor in Nederland hebben zich minstens enkele weken op locatie met de uitvoering van de reizen bezig gehouden. Zowel met de begeleiding van reizigers als tijdens de uitvoering van de reizen samen met de lokale bevolking. Natuurlijk levert deze aanpak veel specifieke praktische kennis op en is er ook een prettige samenwerking ontstaan waarbij men elkaar graag helpt, iets leert en iets gunt. Een bijzondere en duurzame vorm van toerisme. Maar vooral heel erg leuk om op deze manier te werken!



Judith Vos: De Finse sauna is heerlijk! Maar na een onderdompeling in het ijswak verloor ik mijn slipper. Ik vond het veel te koud om 'm op dat moment te gaan zoeken, maar het volgende uur was de slipper natuurlijk allang vastgevroren in het ijs. Dan maar op één slipper terug naar de cottage. De volgende ochtend in de ontbijtzaal stond accommodatieverschaffer Jouku glimlachend met mijn slipper in zijn hand. Hij had de slipper

met een klomp ijs en al uit het wak gehakt en speciaal voor mij ontdooid. Deze behulpzaamheid en vriendelijkheid geven mij het gevoel heel welkom te zijn!



Gitty van Dijk: Volgens Tuulikki was het deze zomer een goede oogst met *cloudberrys* die ze zelf geplukt heeft. Deze bessen ken ik niet, dus zij neemt mij direct mee naar haar keuken waar ik de goudgele bes van haar moet proeven. Zij leert mij dat deze zeldzame bes enkel in de meest Noordelijke regionen van Europa groeit en dat ze in drassige moerasgebieden te vinden zijn waar ze bewaakt worden door vele muggen. Ik besef ineens wat een opgave het voor haar is geweest om deze bes te plukken en wat een waardevolle proeverij dit is. Haar enthousiasme is niet alleen heel leerzaam, maar ook heel warm.

PRAKTISCHE INFORMATIE

De regio Pyhä-Luosto ligt zo'n honderd kilometer boven de poolcirkel. Vanaf Amsterdam vlieg je in zo'n drie uur met een rechtstreekse vlucht van Transavia naar Rovaniemi. Een comfortabele transferbus brengt je daarna in ongeveer anderhalf uur naar je accommodatie. Voor verdere informatie over Pyhä-Luosto check je de sites: www.visitfinland.com, www.luosto.fi, www.pyha.fi, www.scandinavianwintersports.nl, www.scandinaviansummersports.nl